

## Årsberetning fra ledelsen i Kværndrup Børnehave 2016

Siden sidste generalforsamling har det heldigvis mest været hverdag som har præget vores liv her i børnehaven, hvilket har givet os plads og tid til, at gøre det som vi helst vil nemlig pædagogik og udvikling af børnene.

Udover hverdagen i børnehaven har vi i årets løb også oplevet mange dejlige ting sammen: I december måned var børnehaven fint pyntet af nissen som sidste år havde valgt at blive i børnehaven hele måneden ud. Fælles hyggen om formiddagen, hemmeligheder for forældrene, nisser der skulle med hjem samt nissegaver og den nye nisse som var flyttet ind i køkkenet, gjorde at december var fyldt med spænding og glæde.

I januar, februar og marts var storgruppen til svømning. En begivenhed som vi vælger at holde fast i grundet alle de gode læringsmuligheder der er i denne aktivitet. Først skal man have overtøj på, huske sit badetøj og madpakken samt overholde de regler der er for at gå i trafikken samt færdes i et tog. I svømmehallen går læringen ud på at få tøjet af og lægge det samlet et sted. Så skal der bades og vaskes under bruseren inden man kan gå ind i selve svømmehallen. Bare indtil nu er der mange udfordringer for børnene. Og det fortsætter. Så skal der leges i svømmehallen men samtidig skal man også overholde regler. Færdige skal der bades og vaskes igen, kroppen skal tørres og håret redes. Og tøjet på inden madpakkerne kan nydes ude i fællesrummet. Og så går turen hjem med de samme udfordringer som da man tog ud. Hjemme igen kan vi bestemt godt forstå at børnene er trætte. Det er jo en hel maraton i læring hvor alle sanseindtrykkene kommer oveni.

I maj var vi på en dejlig koloni til et nyt sted med nye muligheder, hvor alle både store og små nød at være sammen og der blev hygget igennem fra tidlig morgen til sen aften. Kolonien er for alle en stor ting og noget som vi vil prøve at holde fast i fremover, da denne også giver helt unikke muligheder for læring samt giver børnene en oplevelse af at de er store da de er alene af sted uden mor og far. Og stor ros til alle jer forældre for at låne os børnene. Vi havde ikke kontakt med nogle forældre overhovedet, men kunne bruge tiden 100 % på at være sammen med børnene. Dog kunne vi se at vores facebook opdateringer var velkomne, hvilket er dejligt. Vi har booket samme sted til kolonien i 2017 som bliver den 22.-24. maj.

Sommerfesten i år var desværre vores sidste sommerfest som vi plejer at afholde den med optræden af storgruppen. Tidlig SFO start betyder at det i fremtiden ikke er muligt at nå at lave et show samt afholde festen i telt. Men festen i 2016 var dejlig og festlig.

Storgruppen havde øvet og øvet og stod spændte klar på dagen til at vise alle hvad de kunne.

Specielt stykket med Musepigen Misse havde stor betydning for børnene og os, da vi i hverdagen taler meget om at der skal være plads til alle og til forskelligheden samt om Bamsevenner.

Et begreb som kommer fra Mary Fondens anti mobbe program som vi har valgt at bruge aktivt i vores hverdag med specielt storgruppen. Bamsevenner betyder at man skal være der for hinanden, hjælpe hinanden samt behandle alle med respekt. Og dette gør de – børnene er gode til at lege både i grupper og på tværs. Og de er gode til at hjælpe til og hjælpe hinanden. Selvfølgelig er der tider og dage hvor vi oplever konflikter men sådan er det i alle familier og dette er også en del af den læring som børnene skal igennem, så vi hjælper dem igennem det så godt som vi kan.

Bedsteforældrene dagen er også noget som vi holder fast i og som vi ser frem til. Opbakningen til dagen var stor og stemningen var god og hyggelig. Vi havde ændret lidt på tidsplanen i år, så der blev lavet æblesaft indtil vi skulle ud og synge. Derudover blev maden sat direkte på tag-selv-bordet og vi havde ikke kage. Disse tiltag betød at vi som personale havde mere tid sammen med børnene og bedsteforældrene i stedet for at stå i køkkenet og rydde ind og ud. Børnene nyder denne dag og de er så stolte over at vise deres børnehave frem samt at få lov til at vise deres bedsteforældre frem til alle de andre børn.

Vi har også deltaget i Kværndrup Ugen med både udstilling, åbnet hus samt besøg hos dagplejeren. I år var vi dog ikke til markedsdag i hallen da denne faldt sammen med pinsen. Igen i år havde vi valgt at vores udstillingsprojekt skulle vise at vi var et fælles hus og derfor var alle blomster lavet af flere børn dvs. nogle malede blomsten, nogle klippede den ud og andre gjorde den færdige. Tanken er at store hjælper små og at alles evner skal i brug. Og vi syntes selv at det så super godt ud.

Udover disse store begivenheder har vi også forældrekafe en gang om måneden, laver overgangsbesøg til skolerne samt har åbent hus for dagplejeren hver den sidste torsdag i måneden. Og så er der diverse møder både i netværk og på kommunen som vi også deltager i. Vi har også fået lavet rum til storgruppen, afholdt cykeldage og været i teater.

Jeg vil også gerne lige bruge muligheden her til at fortælle Jer lidt om hvad vi ellers bruger vores tid på her i huset som voksen. Udover alle de praktiske gøremål som hjælpe med tøj og toiletbesøg er der også mad som skal laves og serveres samt gulve at feje og borde at tørre af. Men vores hverdag er meget mere end praktiske opgaver.

Vi vejleder, guider, støtter og hjælper børnene med alle de ting som der er brug for. Det kan være at komme ind i en leg, at komme godt ud af en konflikt eller at turde gøre/sige noget som man ikke turde i går.

Vi laver sprogtest på dem som har brug for dette, har sproggruppe to gange om ugen, samarbejder med div. talepædagoger, psykologer m.m. samt laver indsatsplaner for de børn som brug for dette. Indsatsplaner er et arbejdsredskab for os og vores samarbejdspartnere i forhold til hvordan vi støtter barnet bedst muligt med en udfordring samt en måde vi kan evaluere om det vi gør, er godt nok og om det virker.

Vi revurder alle indsatsplaner på vores månedlige personalemøde ligesom vi her gennemgår alle børnene efter kommunens handleguides børnelinje.

Det at vi hver den første torsdag i måneden taler om alle børnene sammen gør at alle er enige om hvordan vi støtter og hjælper et barn videre i hverdagen. Det skulle også gerne betyde at I som forældre ikke får 4 forskellige beskeder ligesom at vi hurtigt kan ændre på den støtte/vejledning vi giver barnet hvis dets behov har ændret sig.

Derudover arbejder vi jo efter læringsstjernen – den læringsstjerne som ligger til grund for læreplanen og for de mål som vi gerne skulle opfylde med vores pædagogik. Der er ikke noget og nogle aktiviteter som vi laver som vi ikke har en dybere mening med, men for os er det vigtigt at hverdagen ikke er fine ord og flotte sætninger, men at hverdagen giver ro, nærvær og mulighed for udvikling.

Og lige præcis dette er der god mulighed for med de lokaliteter som vi har. Legepladsen og dens rå virkelighed giver god plads til leg og udvikling. Indenfor giver rummene mulighed for at lege uforstyrret eller sammen og der er både plads til stille leg og vilde slåskampe.

Og vi vil gerne sige tusinde tak for den støtte som vi modtager i hverdagen og på f.eks. arbejdsdagen.

Vi har i 2016 modtaget nye gode stole til de voksne fra Max, fået flextent i sponsorgave fra Matas, fået 5000 kroner fra Serapions Ordenen til puder i puderrummet og hele huset blev malet på arbejdsdagen så det nu fremstår super flot.

Jeg vil også lige benytte lejligheden til at huske jer på at der er to facebook grupper tilknyttet huset samt vores hjemmeside som vi pt. er ved at tilrette. På hjemmesiden kan man kan finde vores nye læreplan del 1 (del 2 kommer når den forhåbentlig bliver godkendt sidste i november) samt kalender, nyhedsbreve, referater m.m.

Til slut vil jeg gerne takke mine super søde og meget kompetente kollegaer for et godt år. Sammen klarer vi det hele og jeg glæder mig til at starte et nyt år sammen med dem og Jer forældre samt alle vores dejlige unger.